

JULEVANGELIUM

Evangelium betyder ju som bekant glädjebudskap. Den lilla skriften *Samtal om arbetsresultat och lön* kan ses som ett glatt budskap i vintermörkret. Där finns följande att läsa, ”Den centrala frågan är: Vad är ett bra arbetsresultat på just vår arbetsplats? I arbetet med att ta fram svar på frågan är alla på arbetsplatsen med. Alla medarbetare har djup kunskap om sitt eget arbete, dess svårigheter, glädjeämnen och krav. Den kunskapen är grunden för vad man kan kalla vardagstraditionen på en arbetsplats.”

- Skriften lyfter fram vardagsarbetet som grund för löneökningar. Sådant som inte märks så länge arbetet fungerar och som sällan ger några applåder från omgivningen.
- Det talas om den tysta kunskapen, att skapa fungerande grupper eller klasser. Kunskap som är svår att fånga i centrala kriterier.
- Det sägs att lönesättningen kan, om den utgår från vardagstraditionen, bekräfta ett bra arbete och bidra till att peka ut vad som värderas som viktigast för verksamheten och på så vis bidra till en trovärdig individuell lönesättning.

Skriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och vänder sig i första hand till lönesättande chefer.

Nämnas kan att vår tidning *Skolvärlden* år 2003 skrev ”Det är problematiskt om de kriterier som används vid individuell lönesättning inte premierar det viktigaste, arbetet med eleverna.”

I VÄNTAN PÅ ...

- nytt samverkansavtal ska det finnas fungerande skyddskommittéer på varje skola.
- ny lön är det en god idé att förbereda vårens lönesamtal. Har medarbetarsamtal ännu inte hållits är det hög tid för ett sådant. Läs gärna skriften som omtalas i vänsterspalten. Ombuden har den.

FRAMTIDEN

”Varje tid får skämmas i framtidens spegel. Samtiden vet dock aldrig vad framtiden väljer att se. Det har varje dåtid nesligen fått erfa.” Så skrev Ove Säverman i DN den första december i år.

Hur kommer våra elever att se på sin skoltid, på oss lärare, när de som vuxna ser tillbaka?

Har vi anledning att skämmas för det vi gjorde eller inte gjorde?

Vi minns ju själva våra lärare, de goda likaväl som de mindre goda.

Skoltiden har en märklig förmåga att leva kvar i varje människa, livet ut.

TÄNKVÄRT

Lyft ej på framtidens slöja,
den är vävd av barmhärtighetens garn.

”Bokmalin”

